



Αναδιφώντας το χθες (272)

Οι ωραιότερες σχολικές στιγμές: οι μαθητικές εκδρομές! (1)



■ Του ΧΑΡΗ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*



Έληξε προ ημερών το σχολικό έτος 2022-23, με πολλές εκδρομές σχολείων ύστερα από τον εγκλεισμό του κορωνοϊού. Μερικές από τις εκδρομές αυτές έγιναν στο Σχολικό Μουσείο, όπως είδαμε στις περασμένες «Αναδιφσεις». Οπωσδήποτε τέτοιες στιγμές αποτελούν την κορωνίδα των σχολικών απολαύσεων. Αυτές θυμάται περισσότερο απ' όλες καθένας από τα παιδικά του χρόνια και σ' αυτές είναι αφιερωμένες οι σημερινές και κάποιες επόμενες συνέχειες. Οι φωτογραφίες ανήκουν σε διάφορα αρχεία: στο δικό μου και σ' εκείνα του **Γ. Π. Εκκεκάκη**, του **Χ. Μακρή**, της **Μ. Τσιριμονάκη**, του **Γ. Ηλιάκη**, του **Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου** και του φεστιβάλ **Ημέρες Ρεθύμνου**. Ο υπομνηματισμός τους είναι περιληπτικός, ώστε να μπορέσουν να περιληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες. Στην πρώτη συνέχεια παραθέτω φωτογραφίες ιστορικών εκδρομών από το 1913, καθώς και εκπαιδευτικών σ' αυτές. Είναι **αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Π. Εκκεκάκη**, αφού την εβδομάδα αυτή συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την εκδημία του. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε εποχούμενο σε μαθητική εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη στα Πευκάκια, πλήρη ευτυχίας.



Έτος 1913, πρωτομαγιάτικη εκδρομή του Αρρεναγωγείου Ρεθύμνης με τα πόδια στον αρχαιολογικό χώρο της Ουθές, πάνω από τα Γουλεδιανά. Συνοδοί δάσκαλοι οι **Β. Τσαγκαράκης** και **Εμμ. Χαρκιανάκης**



Έτος 1914, εκδρομή του Παρθεναγωγείου Ρεθύμνης στη Φορτέτσα. Όλα τα κορίτσια φορούν καπέλα, μερικά έχουν εμφανές πένθος και ορισμένα κρατούν και παίζουν μουσικά όργανα. Διακρίνονται τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων ο ένας είναι άνδρας



Έτος 1923, εκδρομή δενδροφύτευσης στον Άγιο Ιωάννη. Διακρίνονται οι αρχές της πόλης, με επικεφαλής τον επίσκοπο **Τιμόθεο Βενέρη** και έξι μαθητές με σκαλίδες. Ο υπομνηματισμός των προσώπων της ιστορικής αυτής φωτογραφίας θα γίνει σε άλλη ευκαιρία



Έτος 1923, εκδρομή δενδροφύτευσης υπό την «Φιλοδασική Ένωση Ρεθύμνης». Οι μαθητές κρατούν στα χέρια τα πληθιά τους και ένας μόνο διαθέτει σκαλίδάκι



Έτος 1936-37, εκδρομή αποφοιτούντων 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου στην Κνωσό. Δάσκαλοι με αύζοντες αριθμούς 1 και 2 οι **Εμμ. Λινοζυλάκης** και **Γ. Μιχαλακάκης**. Με τον αριθμό 3 σημειώνεται η μικρούλα τότε **Μαρία Τσιριμονάκη**



Δεκαετία 1930, εκδρομή γυμνασιόπαιδων στη Φορτέτσα. Όλοι τους φορούν τα πληθιά τους. Μεταξύ τους διακρίνονται και μαθήτριες και δύο τουλάχιστον καθηγητές



Έτος 1951, εκδρομή γυμνασιόπαιδων της Δ' τάξης στον Δημοτικό Κήπο. Όλοι οι μαθητές φορούν πληθία και ορισμένοι κρατούν βιβλία. Κάποιοι φορούν ακόμα κοντά παντελονάκια



Περίοδος μετά το έτος 1956, εκδρομή γυμνασιόπαιδων στον Άγιο Ιωάννη Πευκακίων. Τα δέντρα πίσω τους δείχνουν νεαρότερη ηλικία. Στο βάθος ο πλωτός γερανός κατασκευάζει το νέο λιμάνι



Δεκαετία 1970, εκδρομή δενδροφύτευσης γυμνασιόπαιδων, με καθηγητή τον **Γ. Π. Εκκεκάκη**. Αρκετοί μαθητές κρατούν φτυάρια και μαναροσκαλίδες



Έτος 1975, εκδρομή γυμνασιόπαιδων στο Σπήλαιο Γερανίου, με καθηγητή τον **Χρίστο Μακρή**. Ο αείμνηστος καθηγητής δεν δίστασε να συνοδεύσει και να ξεναγήσει στο νεοανακαλυφθέν τότε Σπήλαιο περισσότερους από 70 επαναστατημένους εφίβρους!



Έτος 1936, καθηγητές και καθηγήτριες του Ρεθύμνου σε μαθητική εκδρομή. Φωτογραφία καλλιτεχνική, πιθανόν του **Ε. Ζακάκη**



Δεκαετία 1960, δάσκαλοι του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου σε μαθητική εκδρομή στο Αρκάδι. Διακρίνονται τα ζεύγη **Γιώργη και Κατίνας Παπαδάκη** και **Θεοχάρη και Καλλιόπης Σαριδάκη**, η **Χαρά Περάκη-Ζαχαράκη** κ.ά.



Δεκαετία 1960, δάσκαλοι του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου σε μαθητική εκδρομή στον Άγιο Σπυρίδωνα Φορτέτσας. Τους συνοδεύει ο διευθυντής **Ανδρέας Σταυρουλάκης**



Έτος;; Οι δασκάλες και νηπιαγωγοί και ο ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου «Αθηνά» σε μαθητική εκδρομή. Νεανικότητα και φρεσκάδα



Έτος 1971, καθηγητές και καθηγήτριες του 1^{ου} Γυμνασίου Αρρένων σε μαθητική εκδρομή: **Πέτρος Παπαδάκης**, **Κωστής Στρατιδάκης**, **Χρίστος Μακρής**, **Γιώργης Εκκεκάκης**, **Μιχάλης Μαρράκης** κ.ά.



Έτος;;; Οι δασκάλες και νηπιαγωγοί του Ιδιωτικού Σχολείου «Αθηνά» σε μαθητική εκδρομή, σε στιγμές πικ νικ

Διακοπές στο λαβωμένο γυναικοχώρι

Οι «Αναδιφσεις» θ' απουσίασουν κάμποσο από τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», αφού ο συντάκτης τους έχει ήδη αναχωρήσει για το γυναικοχώρι του, στη Σάμο. Πηγαίνει κι αυτός εκδρομή, όχι μαθητική ασφαλώς αλλά μάλλον γεροντική (τρίτης ηλικίας). Οπωσδήποτε θ' αντικρίσει ένα θλιβερό θέαμα: ένα νησί λαβωμένο βαθιά από τον σεισμό του Οκτωβρίου 2020, παρατημένο στην τύχη του από την πολιτεία, με ανθρώπους που δεν μπορούν να επισκευάσουν τα σπίτια τους αφού η πολεοδομία δίνει άδειες επιλεκτικά. Περισσότερα όμως για την ιστορία και τις ομορφιές της «**Ηδείας Νήσου Σάμου**» επιφυλάσσεται να παρουσιάσει μετά την επιστροφή από την υπερορία. Καλό καλοκαίρι!



* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ. Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας sthraris@yahoo.gr, 2831055031